

Workshops met een thema

Kies een persoonlijk of een filosofisch thema!

Elk jaar staat April in het teken van een filosofisch thema



MAAND VAN DE
FILOSOFIE

Lunch pensant

Thymia organiseert graag voor u een workshop: over een zelf gekozen thema of bijvoorbeeld over het jaarthema van de Maand van de Filosofie. Dat kan in de vorm van een lunch pensant. In de workshop worden spel- en dialoogvormen gecombineerd.

In een lunch pensant wordt het thema speels ingeleid door middel van het filosofisch en mythisch bordspel *Mens, ken je zelf* of met symbolische voorwerpen op de dialoogtafel. Spelers kiezen een voorwerp waarmee zij een eigen vraag bij het thema formuleren. Vervolgens wordt er gedialoogd afwisselend rond de eettafel en de 'vader-dialoogtafel' *Wat is de kwestie? - Wat is de questie!*

Op deze beschilderde tafel staan symboliek en bronnen van wijsheid uit Oost en West, Noord en Zuid. Met behulp van spelattributen, kaarten en een talking stick wordt de dialoog gevoerd.

weegschaal - symbool op de dialoogtafel

Deelnemers worden uitgenodigd op basis van dialoog en kunstzinnige activiteiten een levenskunstig perspectief op de kwestie die aan de orde is, te ontwikkelen.

Als deelnemer rondom de speelse dialoogtafel verkent u het thema als een reis van buiten naar binnen...naar de kern van de kwestie. Het perspectief van levenskunst dient als leidraad de betekenis van levensthema's zowel filosofisch te onderzoeken, als te verbinden met persoonlijke levensmotieven en morele vragen.

Kaarten met filosofisch gereedschap worden in de tweede dialoogronde toegespeeld en in de derde dialoogronde mythische wezens, zoals de slang en de Phoenix, en thema's zoals het raadsel van de Sfinx. Ten slotte stellen deelnemers met creatief materiaal een meervoudig perspectief op de kwestie samen.

