



Filosofische levenskunst en levensgeluk

Interactieve avond met dr. Heidi Muijen

Donderdag 26 mei 19.30 - 22.00 uur

Entree: € 5,00 (incl. een kopje koffie of thee)



U kunt zich aanmelden via:
0294-457711 of info@weesperboekhandel.nl

Dr. Heidi Muijen geeft een inleiding over filosofische levenskunst en levensgeluk waarbij verschillende visies worden belicht. Dit is het uitgangspunt voor het gezamenlijke bespreken van deze thematiek.

Op basis van de vragen en associaties van de deelnemers zal invulling worden gegeven aan het ordenen van de verschillende aspecten van levenskunst.

Filosofoert u mee?

Programma



Rond de dialoogtafel:

Wat is de kwestie? - Wat is de kwestie!

1. Filosofische inleiding door Heidi Muijen

Verschillende visies op levenskunst en het kernmotto 'word wie je bent!'

Maar wie ben je eigenlijk? En welke weg naar levensgeluk kun je het beste volgen? Op deze vragen zijn in de geschiedenis verschillende antwoorden gegeven:

* Ken je zelf!

Oudste oproep tot levenskunst uit Delphi, Griekenland: kennis van je zelf biedt de sleutel voor kennis van de wereld.

* Vorm je zelf!

tot een *goed persoon* en realiseer zo een *voortreffelijk leven* - aldus Aristoteles: We worden rechtvaardig door rechtvaardige handelingen te verrichten.

Zijn we van nature goed of slecht en hoe kunnen we die natuur kennen?

* essentialistisch:

Is de mens van nature slecht - bijv. 'een wolf' volgens Hobbes - òf juist goed? Rousseau ziet in de mens een 'edele wilde'.

* existentialistisch:

Kierkegaard, Heidegger, Sartre vinden: je 'hebt' geen vaste natuur maar door *wat* en *hoe* je doet 'ben' je pas een goed of slecht mens.

2. Dialoog in twee kleinere groepen

Hoe kijken deelnemers zelf naar levensgeluk, naar de goede of slechte inborst van de mens en de levenskunst gelukkig te worden? Hebben we het leven zelf in de hand of is het een kwestie van toeval of voorbestemming?

Over deze vragen voeren we een dialoog rond twee kleinere tafels aan de hand van twee tegenovergestelde visies op levensgeluk, die achter de verschillende typen antwoorden liggen: 'geluk is maakbaar' ← → 'geluk valt je toe'.

3. Interactieve afronding

Tenslotte keren we terug rond de grote dialoogtafel en laten het toeval meespelen: we trekken een kaart met een wijsheidsspreuk.



Meer informatie kunt u vinden op www.thymia.nl